

Atlantische Legendes

Freek van Leeuwen

Bezorgd en toegelicht door
Kornee van der Haven

Voor bewezen diensten 4
PAPIEREN TIJGER

INHOUD

Herinneringen aan Freek van Leeuwen 7

Martin Mooij

Atlantische Legendes

I 15

II 57

Nawoord 93

Kornee van der Haven



Gouache 'Babylon', Freek van Leeuwen, ca. 1965, collectie Rita Pieterse-Zwetsloot, Leiderdorp

Toen de eerste straaljager zich paarde,
Splitsten zich de kernen.
De hemelen werden zwanger
En baarden:
Een nieuwe aarde.

Halleluja.

Nu wil ik zingen
Grote Gedachten.

De nachten
Zijn vervuld van het komende.

Spreek het Woord
Dat de geluidsbarrières
Doorbreekt.

Hart, verberg u:
Harde gevoelens
Stijgen de piloot straal.

Wie zingt nog staal,
Als wij plastics baren
Van onsterfelijkheid?

Retorten.

Laboratoria. –

Cosmische straling,
Siddert begeerte
In ruimtevaart.

Wiede-wiede-wiede-wiet:
Zien is zien wat jij niet ziet.
Dichter, zing een bronstig lied.