

van Renterghem is in 2009 in Amerika overleden, helaas net voor het uitkomen van zijn boek. (EK)

De laatste huzaar. Verzet zonder kogels. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog – Tonny van Renterghem
300 pagina's, geïllustreerd

€ 24,95 (bij rechtstreekse bestelling bij de uitgever betalen veteranenpashouders geen verzendkosten)
Uitgeverij Conserve, Schoorl (tel: 072-5093693)
www.conserve.nl
ISBN 9789054292944

Publicaties uit de praktijk

In deze editie van *Checkboek* hebben we aandacht voor publicaties van mensen uit de praktijk. Wim Jilleba, Johan Twilhaar, Charles Peter Drievoet en Erwin Kamp hebben geschreven over hun ervaringen en belevingen in militaire dienst. Dat lijkt de enige overeenkomst. Vergelijking van de boeken is niet mogelijk. De mannen zelf, hun rang en functie, de periodes, de situaties en schrijfstijl verschillen totaal. De



ervaringen en belevingen van de dwangarbeider, de dienstplichtig marinier, de beroepsofficier en de humanistisch raadsman hebben wel gemeen dat ze geschreven zijn vanuit het hart. De in 1928 in Dordrecht geboren Wim Jilleba werd op 16-jarige leeftijd als dwangarbeider naar Duitsland afgevoerd. Hij overleefde de bombardementen op Essen en kwam terug naar huis. In 1948 werd hij als dienstplichtig sergeant sportinstructeur naar toenmalig Nederlands-Indië gestuurd.

Terug in Nederland werd hij beroepsmilitair en ging in 1985 met pensioen. In de bundel **Het kan zo weer gebeuren** geeft hij in 44 gedichten een beeld van de buitengewone omstandigheden waaronder hij in Duitsland tewerkgesteld was. Met weinig woorden weet hij de lezer een goed beeld te geven van de ervaringen van een zoekende jongen in een verwoeste wereld. Totaal anders van toon en stijl is de roman **Reünie Mariniers 62-1**, die al in 2008 verscheen. Auteur Johan Twilhaar (1942) diende twee jaar als marinier en stapte na het vervullen van zijn dienstplicht over naar de Aan- en Afvoertroepen (AAT) bij de Koninklijke Landmacht. Als gevolg van een auto-ongeluk moest hij in 1974 noodgedwongen de dienst verlaten. In zijn derde roman **Reünie Mariniers 62-1** (eerder verschenen *Mariniers van 62-1* en *Oud-mariniers van 62-1*), waarin de belevingen van dienstplichtige mariniers en hun verdere leven centraal staan, zijn de personages gefingeerd. Hun belevingen en ervaringen zijn echter zeer herkenbaar. Zeker voor mariniers (en anderen) die ooit op Aruba hebben gediend of daarvan hebben gedroomd.

Anders van opzet en toon is **Flitsen van een leven** van Charles Pieter Drievoet (Palemang, 1947). Drievoet was officier bij de Koninklijke Landmacht en vervulde functies op

internationale staven. Daarnaast werd hij uitgezonden naar Suriname, het Midden-Oosten, Bosnië en Kosovo. Drievoet schrijft over zijn herinneringen, belevenissen en ervaringen. Het is als het ware een biografie, een reis door de tijd. Bij leeftijdgenoten zal dit boek zeker herkenning en gegrinnik oproepen. Jongere veteranen geeft het inzicht in hoe het ooit was. Flitsen van een leven is voor de liefhebbers een bijzonder informatief en genoeglijk egodocument.

Tot slot **Raadsman, heeft u nog raad?** van humanistisch raadsman Erwin Kamp (1965). Kamp was van mei 1999 tot november 2008 bij het Korps Mariniers geplaatst. Ruim negen jaar trok hij met de mariniers over de hele wereld. Zo was hij geplaatst in de zonnige Caraïben, maar vergezelde hij de mariniers ook naar Ethiopië en Eritrea en Irak. Kamp gunt de lezer een kijkje in zijn werkzaamheden en non-conformistische werkwijze binnen het Korps Mariniers. Hij stelt zich, door het verhalen van zijn persoonlijke belevingen, prijzenswaardig kwetsbaar op. Het zijn verhalen van een



bereisde, maar bovenal bevlogen geestelijk verzorger die vanuit zijn humanistische levensbeschouwing de inspiratie haalt om de mens in de krijgsmacht bij te staan. Bert Gasenbeek, directeur van het Humanistisch Archief, completeert het boek met achtergrondinformatie, waardoor het meer is dan een egodocument. Het boek is een combinatie van persoonlijke ervaringen en objectieve geschiedschrijving. (KvB)

Het kan zo weer gebeuren – Wim Jilleba

95 pagina's, gedichtenbundel

€ 12,95

Uitgeverij Aspekt, Soesterberg (tel: 0346-353895)

www.uitgeverijaspekt.nl

ISBN 9789059119932

Reünie Mariniers 62-1 – Johan Twilhaar

219 pagina's

€ 16,50 (Checkpoint-lezers betalen geen verzendkosten)

Uitgeverij Elikser B.V., Leeuwarden, bestellen via

tel: 058-2894857 (vragen naar Jitske Kingma) of

e-mail: jitskekingma@elikser.nl

ISBN 9789089540683

Flitsen van een leven – Charles Peter Drievoet

263 pagina's, met zw/w foto's

€ 17,95

Uitgeverij Boekscout.nl, Soest

www.boekscout.nl

ISBN 9789460892639

'Raadsman, heeft u nog raad?' – Erwin Kamp

132 pagina's, met foto's

€ 15,-

Uitgeverij Papieren Tijger, Breda (tel: 076-5228375)

www.papierentijger.org

ISBN 9789067282345