

Guus Houtzager & Janneke Houtzager-Maas

# Heer Phant

krijgt een vriend



**B**uitgeverij  
Béatrice Smeets

Aan het eind van de Achterstraat  
in Einderdorp staan veel huizen leeg.  
Ze zijn verwaarloosd en vervallen.  
Het is er rommelig en vies.  
Er is maar één huis dat schoon is  
en goed onderhouden.  
Dat is het huis van de heer Phant.





De heer Phant heeft  
een hekel aan troep en  
viezigheid.

Als er stof of zand op de  
vloer komt, veegt hij dat  
meteen op.

Als het dak lekt wanneer  
het regent, legt hij de  
dakpannen recht die door  
de wind zijn verschoven.

Geregeld geeft hij alles  
een verfje.

Zo heeft  
hij altijd  
wel iets  
te doen.





In het achterste huis van de Achterstraat, naast de heer Phant, is iemand komen wonen. De heer Phant heeft hem nog niet gezien. 'Vroeger kwam een nieuwe buur zich voorstellen,' bromt hij, 'en dan dronk je samen thee. Zo hoorde dat.'

De nieuwe buurman heeft een brievenbus bij zijn tuinpad  
gezet, en daarop staat zijn naam.

Hij heet **Archibald** Anker, en op de voordeur van zijn huisje  
heeft hij een anker gehangen. Is hij misschien zeeman?

Dan gaat zijn voordeur open. Archibald ziet er net zo slonzig  
uit als zijn huisje, maar hij heeft een vriendelijke lach.

‘Hallo!’ zegt hij. ‘Bent u misschien mijn nieuwe buurman?’

‘Jazeker,’ zegt de **heer Phant**.

‘Phant is de naam, met de fff van ph, zeg ik altijd.’





'Ik heet **Archibald**,' zegt Archibald, en hij steekt zijn rechtervleugel uit en schudt de slurf van de heer Phant. Ze kijken elkaar aan, Archibald lacht en de **heer Phant** zegt: 'Komt u misschien een kopje thee bij me drinken?' 'O, lekker,' zegt Archibald. 'Maar eigenlijk drink ik nooit thee. Ik drink alleen maar koffie!' 'Dan zet ik koffie voor u,' zegt de heer Phant, en ze gaan naar zijn huis.

**Archibald** roept dat hij het een prachthuis vindt.

Zo netjes, en alles is pas geschilderd!

De heer Phant zet koffie en thee en denkt:

‘Ik moet direct meteen gaan schoonmaken,

want de nieuwe buurman maakt

alles vies!’





Als Archibald één slok koffie heeft gedronken,  
krijgt hij een geweldige niesbui. De snotklodders  
vliegen in het rond en de koffie spat over de vloer.  
'Dat is mijn hooikoorts,' zegt Archibald.  
'Daar heb ik elk jaar last van, maar dit jaar komt  
het wel heel vroeg! *Hatsjoe!*  
En hij niest voor de tweede keer.  
Alle overgebleven koffie vliegt  
daarbij het kopje uit.

